



*Diepblauwe golven en goudgeel naaldhout maken het meer bij Kuopio in Midden-Finland bijzonder, Stuwwallen wijzen op schurend en schurkend landijs. Met midzomernacht, als de zon vergeet onder te gaan, worden er vreugdevuren ontstoken. In de kano rekt de schaduw zich uit en smoort het geluid. Dan dansen de muggen.*

*Johan Meeus*